

Het bezoeken van de geliefde Profeet

Zoals het bekend is bij velen, is het een gewoonte van de moslims vanaf de gezegende metgezellen om het graf van de geliefde Profeet te bezoeken. Vele moslims hebben zelfs lange reizen afgelegd om dit te verwezenlijken. Niemand van de vrome voorgangers hebben dit afgekeurd sterker nog ze hebben dit zelf ook gedaan.

Vervolgens is er in het verleden één of een aantal personen tevoorschijn gekomen die deze eeuwenlange goedgekeurde praktijk van de moslims heeft afgekeurd en de verrichter ervan tot innovator (in de religie) heeft verklaart.

Helaas zijn er tegenwoordig nog steeds zulke mensen die blindelings deze personen volgen en hetzelfde doen. Namelijk het bestempelen van de moslims met de titels: 'grote zondaar', of 'innovator'. Vanwege dit feit is er een grote behoefte aan een toelichting over dit onderwerp in het licht van de uitspraken van de voorgaande geleerden.

Er is een profetische overlevering, welke meerdere varianten heeft, die als volgt luidt:

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي¹

Betekenis: *"Wie mijn graf bezoekt, wordt mijn voorspraak noodzakelijk voor hem."*

Er zijn meer dan tien varianten van deze overlevering².

Imâm Soeyoetiyy (moge Allâh hem genadig zijn) schrijft het volgende over deze overlevering:

لَهُ طُرُقٌ وَ شَوَاهِدٌ حَسَنَةٌ الدَّهْيُ لِأَجْلِهَا³

Betekenis: *"Het (de bovenstaande overlevering) heeft meerdere ketens en meerdere varianten hierdoor heeft (Imâm) Dhehebiyy (moge Allâh hem genadig zijn) deze (overlevering) hasen⁴ verklaard."*

¹ Overgeleverd door Imâm Dâraqoetniyy in zijn es-Soenan, door Imâm Beyhaqiyy in Shoe'ab el-Îmân en ook overgeleverd door anderen.

² Zo heeft Imâm Soebkiyy (moge Allâh hem genadig zijn) speciaal over dit onderwerp een boek gecompileerd genaamd Sijfâ es-siqâm fî ziyâreti khayril-enâm. In dit boek heeft hij veertien varianten van de bovengenoemde overlevering geciteerd met de overleveraarsketen ervan.

³ Zie het boek Menâhil es-Sefâ fî takhrîdj Ehâdîth esj-Sjifâ van Imâm Soeyoetiyy op blz. 208. Dit boek is een werk op de overleveringen van het boek esj-Sjifâ bi ta'rîf hoeqo'q el-Moestafâ van Imâm Qâdî 'Iyâdh (moge Allâh hem genadig zijn).

⁴ Dit is een soort overlevering die de gradatie van sahîh niet heeft bereikt, omdat de accuratesse van één of meer overleveraars wat minder is vergeleken met de overleveraars van sahîh.

Imâm °Aliyy el-Qâriyy (moge Allâh hem genadig zijn) schrijft het volgende over deze overlevering:

صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ⁵

Betekenis: “Een groep van de imâms der Hadîth hebben het (de bovengenoemde overlevering) ṣahîḥ⁶ verklaard.”

Imâm Qâdhî °Iyâdh (moge Allâh hem genadig zijn) schrijft het volgende:

زِيَارَةُ قَبْرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ (مِنْ سُنَنِ) الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَ فَضِيلَةٌ مُرَعَّبٌ فِيهَا⁷

Betekenis: “Het bezoeken van zijn graf, vrede en zegeningen zij met hem, is een gewoonte (van één van de gewoontes) van de moslims waarover consensus is bereikt. Een voortreffelijke (handeling) waarnaar is aangespoord.”

Imâm Ibn °Awn (moge Allâh hem genadig zijn) overlevert dat een man aan Imâm Nâfi°⁸ (moge Allâh hem genadig zijn) vroeg of de gezegende metgezel Ibn °Omar bij het graf van de geliefde Profeet hem groette. Hierop antwoordde Nâfi°:

نَعَمْ لَقَدْ رَأَيْتُهُ مِئَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ مَرَّةٍ كَانَ يَأْتِي الْقَبْرَ فَيَقُومُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ السَّلَامُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَبِي⁹

Betekenis: “Ja, ik heb hem honderd keer gezien (dat hij dit deed) of meer dan honderd keer. Hij plachtte te komen bij het graf vervolgens bleef hij staan bij het graf en zei: ‘De groet op de Profeet, de groet op Eboê Bakr, de groet op mijn vader (°Omar ibn el-Khattâb)’. ”¹⁰

⁵ Zie het boek Sjerh esj-Sjifâ van Imâm °Aliyy el-Qâriyy op bladzijde 842 volume 3. Dit boek is een uitleg op het boek esj-Sjifâ bi ta°rîf hoeqoêq el-Moestafâ van Imâm Qâdhî °Iyâdh.

⁶ Een overlevering waarvan het begin en einde van de overleveraarsketen met elkaar verbonden is waarbij elke overleveraar moslim, volwassen, verstandelijk gezond, geen zondaar en accuraat is. Ook dient de overleveraar moeroê'eh te hebben. Dit houdt volledige mannelijkheid en menselijkheid in. Hierbij wordt bedoeld dat men geen slechte karaktereigenschappen of gewoontes heeft. De overlevering mag niet tegenstrijdig zijn met een andere overlevering die betrouwbaarder is. Ook moet de overlevering vrij zijn van verborgen redenen die negatief invloed hebben op de authenticiteit van de overlevering.

⁷ Zie het prachtig boek esj-Sjifâ' van Imâm Qâdhî °Iyâdh op bladzijde 83 volume 2.

⁸ Één van de leerlingen van de metgezellen (moge Allâh tevreden zijn met hen allen).

⁹ Zie het boek esj-Sjifâ' van Imâm Qâdhî °Iyâdh op bladzijde 86 volume 2; het boek el-Moesannef van Imâm Ibn Ebî Sjejbah (moge Allâh hem genadig zijn) op bladzijde 29 volume 3.

¹⁰ Zoals bekend liggen ze alle drie naast elkaar.

Het is in de Moewatta' van Imâm Mâlik (moge Allâh hem genadig zijn) overgeleverd door Yahyâ ibn Yahyâ el-Leyth dat Ibn °Omar het graf bezocht van de geliefde Profeet en hem de groeten en zegeningen gaf en op Eboê Bakr en op °Omar.¹¹

Zo heeft Imâm Ibn Qoedâme (moge Allâh hem genadig zijn) geconstateerd dat het bezoeken van het graf van de geliefde Profeet gewenst is.¹²

Imâm Eboê Mançoêr el-Kirmâniyy (moge Allâh hem genadig zijn) heeft duidelijk gezegd dat het bezoeken van het graf van de geliefde Profeet heel voortreffelijk is en zelfs bijna noodzakelijk voor degenen die hiertoe in staat zijn.¹³

Imâm Soebkiyy (moge Allâh hem genadig zijn) heeft ook duidelijk aangegeven dat de geleerden met elkaar in overeenstemming zijn met betrekking tot deze kwestie.¹⁴

Degenen die beweren dat het verboden is om de geliefde Profeet te bezoeken, begaan een grote fout en dienen zo snel mogelijk afstand te nemen van zulke beweringen.



¹¹ Zie het boek Moewatta' van Imâm Mâlik bladzijde 104 (74).

¹² Zie het boek el-Moeghniyy van Imâm Ibn Qoedâme op bladzijde 599 volume 3. Dit boek is één van de meest gezaghebbende rechtsleer-boeken van de Hambeliyy-wetsschool.

¹³ Zie het boek el-Masâlik fil-Manâsik van Imâm Eboê Mançoêr el-Kirmâniyy op bladzijde 1058 volume 2.

¹⁴ Zie het boek Sjifâ es-siqâm fî ziyâreti khayril-enâm.